

**ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ**

**κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ**

**ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2010-  
2011 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΚΑΙ  
ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ**

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, σπουδαστές και σπουδάστριες, φοιτητές και φοιτήτριες,

Μια καινούρια σχολική χρονιά αρχίζει και πάλι. Το ταξίδι για την Ιθάκη της γνώσης είναι πια γεγονός. Μαζί με τις ευχές των Καθηγητών και των οικείων σας, δεχθείτε και τις δικές μας. Αναγνωρίζουμε και χαιρετίζουμε στα πρόσωπά σας το χαμόγελο της αισιοδοξίας και της ελπίδας. Μένουμε βέβαιοι ότι μέσα από τις προσπάθειες, που θα καταβάλετε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα επιτύχετε τους στόχους σας. Ως πνευματικός σας πατέρας, προσευχόμαστε όπως ο Θεός σας ενισχύει στον αγώνα σας αυτό. Γνωρίζετε ότι η εποχή μας έχει αρκετές απαιτήσεις. Μην μένετε, λοιπόν, θεατές στην αρένα της γνώσης. Επενδύστε σ' αυτήν και πολλαπλασιάστε τις δυνατότητές σας. Χρησιμοποιήστε τη λέξη «αδύνατο» με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή.

Αγαπητοί νέοι και νέες,

Η μάχη για τη γνώση είναι σημαντική. Δεν είναι όμως η μόνη, ή η τελευταία. Προκειμένου να κτίσει κανείς σωστά την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του, είναι ανάγκη να αποκτήσει ήθος. Ιδιαίτερα εσείς οι νέοι, που τώρα ξανοίγεστε στη ζωή, θέστε το στόχο αυτόν ως προτεραιότητα των πράξεων και των ενεργειών σας. Οι πειρασμοί, που караδοκούν, είναι αρκετοί. Καθώς το γράφει ο ποιητής, «χρυσωμένες έχουν τις παγίδες οι άνθρωποι». Αποφύγετε, λοιπόν, καταστάσεις που ενδεχομένως να φράξουν την πορεία σας προς την επιτυχία. Μείνετε μακριά από ψυχαγωγία

επιβλαβή, από σχέσεις που δεν οικοδομούν γνήσια φιλία, από αχρείαστο ροκάνισμα χρόνου κατανεμημένου άνισα στο καθημερινό σας πρόγραμμα. Συνδεθείτε στενότερα με την παράδοση του τόπου. Αφομοιώστε ό,τι χρήσιμο και ωφέλιμο μπορεί να σας προσφέρει, χωρίς να παραγνωρίζετε στοιχεία θετικά από το ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον. Ως Προκαθήμενος της Εκκλησίας της νήσου μας επιθυμούμε όπως η οργανωμένη Εκπαίδευση διαπλάθει νέους με ανοικτούς ορίζοντες, ικανούς να αφουγκράζονται τα προβλήματα, που απασχολούν το σύγχρονο κόσμο. Μέσα από την προοπτική αυτή, δεν θα πρέπει να παραβλέψει και τα άλλα παιδιά, που είναι αποστερημένα από τα αγαθά της γνώσης, λόγω κοινωνικού αποκλεισμού οφειλόμενου σε στερεότυπα φυλετικά, θρησκευτικά, οικονομικά ή όποια άλλα.

Μαθητές και μαθήτριες, σπουδαστές και σπουδάστριες, φοιτητές και φοιτήτριες,

Στην αρχή κιόλας της σχολικής περιόδου θα θέλαμε να σας θυμίσουμε μια σπουδαία αλήθεια. Ότι δηλαδή η Εκκλησία είναι η φιλόστοργος Μητέρα, στην αγκαλιά της οποίας μπορεί κανείς να βρει θάρρος, κουράγιο και απαντοχή. Γι' αυτό, κάθε φορά που θέλετε να πάτε μπροστά, πηγαίνετε και πάρτε δύναμη από την Εκκλησία. Πάρτε δύναμη, και με φόρα τραβάτε εμπρός. Ανιλήστε ελπίδα από τη μυστηριακή ζωή της, βιώστε την ποιότητα ζωής που προτείνει. Κρατήστε, έτσι, απόρθητες τις θερμοπύλες της ψυχής σας και σ' αυτές μέσα φρουρήστε το μεγαλείο της χριστιανικής πίστης.

Με τις ευχές μας για μια καρποφόρα και δημιουργική σχολική χρονιά, σας σφίγγουμε το χέρι και σας ξεπροβοδίζουμε σ' αυτό το ταξίδι ανακάλυψης της γνώσης, που ξανοίγεται μπροστά σας. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι η ημικατεχόμενη πατρίδα μας επενδύει τις καλύτερές της ελπίδες σε σας, τους αυριανούς πολίτες, που θα αγωνιστούν

για μια πατρίδα ειρηνική και επανενωμένη στη βάση των αρχών της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.

Καλή δύναμη σε όλους σας!

Μετ' ευχών εγκαρδίων

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,  
10 Σεπτεμβρίου 2010.